

Styrelsens årsberättelse 2011

Styrelsen för Segel Sällskapet Gäddviken lämnar härmed sin årsberättelse för tiden 1 januari - 31 december 2011.

Funktionärer:

<i>Styrelse:</i>	Yvonne Fergell, ordförande och eskaderchef Sofia Broomé, vice ordförande och vice eskaderchef Lars Wallman, kassör Louise Fernstedt, sekreterare Lars Salomonsson, hamnfogde Margareta Hedsved, holmfogde Maria Nordin, klubbmästare Kappseglingsledare har varit vakant Suppleantplatsen har varit vakant
<i>Revisorer:</i>	Villy Glas och Gunilla Hedman
<i>Revisorssuppleant:</i>	Per Ödmann
<i>Kappseglingskommitté:</i>	Mikael Forslund och Richard Carleson
<i>Ledare för ungdoms- verksamheten:</i>	Julle Karlsson t o m 11-09-16, därefter vakant. Katarina Svensson har varit administrativt ansvarig
<i>Vice hamnfogde:</i>	William Nordström
<i>Slipförman:</i>	Patrik Stenberg
<i>Vice slipförmän:</i>	Svante Söderlind och Gunnar Lindstrand
<i>Tillsyningsman hamn och klubbhus:</i>	Rune Matsson
<i>Arkivarie:</i>	Thomas Skalm
<i>Valberedningskommitté:</i>	Gunnar Lindstrand och Kurt Winblad t o m 11-09-16, därefter en interimistisk valberedning bestående av Rune Mattson (sammankallande), Katarina Svensson och Stene Bruno.
<i>Båtvårdsman:</i>	Peter Seybolt fr o m 11-09-17
<i>Representant i NFBK:</i>	John Svensson
<i>Representant i StSF:</i>	Mats Byström

Sammanträden

Under 2011 har Sällskapet hållit årsmöte, två medlemsmöten samt 16 styrelsemöten. Under året har två möten ägt rum tillsammans med våra grannklubbar SBK, FBK och Nacka Båtklubb. Där har dryftats bl a rutinerna vid Härsö samt effekterna av en tingsrättsdom ang utslutning av medlem samt bortforsling av medlems material från klubbområdet.

Medlemmar och yachter

Under verksamhetsåret har medlemsregistret genomgått följande förändringar:

Båtar:	Sällskapets eskader omfattar	77
	Vid årets början	88
	Under året avregistrerade	19
	Under året inregistrerade	8
	Vid årets slut	77
Medlemmar:	Medlemsantalet är	264
	Vid årets början	283
	Under året utgångna	36, varav 3 juniorer
	Under året invalda	17, varav 5 juniorer
	Vid årets slut	264

Utdelning av förtjänsttecken eller andra hederbetygelser under året.

Avgående vice ordföranden Göran Lindholm tilldelades Förtjänsttecknet samt en flaska Famous Grouse som tack för sina insatser för klubben under åren.

Avgående kappseglingsledaren Mats Byström, som redan tidigare fått Förtjänsttecknet, tilldelades ett presentkort och en flaska Famous Grouse som tack för sina insatser under åren.

Stene Bruno tilldelades Förtjänsttecknet för sina insatser i hamnen, på klubbholmen och under lägret.

Lena Karlsson tilldelades en flaska champagne för sitt stora engagemang och sina många insatser för Lilla Skratten, inte minst i midsommartid.

Amanda Ålund, ännu för ung för Förtjänsttecknet, tilldelades biobiljetter för sin förmåga att vara ett gott föredöme och en populär lägerledare och därmed en sann Gäddvikare.

Thomas Skalm erhöll det Förtjänsttecken som han tilldelats redan 2008, men ännu inte erhållit.

Peter Ålund gratulerades till fyllda 50 år med en flaska Famous Grouse.

Födelsedagsuppvaktningar har skett på sedvanligt sätt

Hamnen - Lars Salomonsson

Under våren genomfördes den första utbyggnaden av elsystemet. Mastkransbryggan fick två elcentraler och belysningsarmaturer. En elcentral på klubbhuset kopplades åter in. Denna gång kostade installationen mindre än bedömt vilket skulle visa sig behövt.

Under hösten har Christian förberett installationen av belysning från motorboden och el till pontonbryggorna.

Efter sjösättningen upptäcktes att pontonbryggorna inte längre låg i en prydlig rät rad. Det visade sig att en schackel brustit till förtöjningskättingarna. Skadorna har reparerats, kättingarna har kompletterats och pontonbryggorna har försetts med nya ändbeslag.

Bryggorna har utrustats med märkplåtar samt med räddningsstegar, tre på pontonbryggorna och två på mastkransbryggan.

En liten begagnad roddbåt har införskaffats.

Årets stora arbete var renoveringen av motorboden. Renoveringen blev mer omfattande än vad som från början var planerat vilket visade sig vara nödvändigt. Plåtväggarna och taket demonterades, märktes och målades. Det rostiga skelettet skrapades, slipades och målades. Därefter återmonterades slutligen motorboden innan midsommar. Det var ett omfattande jobb och de planerade arbetspassen i anslutning till nattvakterna räckte inte till. Den som i slutändan drog det stora lasset var Ove som skall ha ett särskilt tack!

I flera år har det förts diskussioner om en laddstation för batterier. Nisse har iordningställt den befintliga laddstationen och den är nu installerad under arbetsbänken i verkstan.

Många skåpdörrar i verkstan går inte att stänga ordentligt eftersom huset sätter sig i det ostabila underlaget. Huset pallas upp med jämna mellanrum men det hjälper inte. Det verkar även som om huset skevar så att överdelen är på väg ut mot sjön. På städdagen i slutet av november tillverkades en balk som skall sättas på sjögavelns övre del och fästas och försiktigt dras med wirrar mot land under vintern. Förhoppningsvis skall detta bidra till att skåpdörrarna åter kan stängas ordentligt.

Vi i hamnkommittén vill tacka alla som har ställt upp och jobbat under året.

Förutom Lars Salomonsson har i hamnkommittén under 2011 ingått Robin Böckman, William Nordström, Patrik Stenberg och, adjungerad, Bo Willén.

Lilla Skratten - Margareta Hedsved

Vi öppnade holmen helgen 21-22 maj och gjorde den sedvanliga städningen av alla våra hus och toaletter, satte ut badstegar och bojar, tog ner fönsterluckor som lades undan under respektive hus, oljade alla lås och återmonterade och säkrade den nerblåsta skorstenen på klubbhuset. Vi monterade också nya handtvätten på ”gamla” toaletten – riktigt lyckat att alltid kunna tvätta tassarna! Det tillverkades även nya farkoster till Karlssons Kanna. De viktiga dykförbuds-skyltarna på bastubryggan sattes också fast. Gäddis-utställningen fick en plats i klubbhuset för sommaren.

Midsommar firades ordentligt detta jubileumsår – många båtar med vackra signalställ vid bryggan och en riktigt fin och blommig midsommarstång på ängen. Klubben bjöd på både den stekta strömmingen på midsommarafton och smör, ost och sill (och potatis) = långa sillunchen på midsommardagen. På midsommardagen kördes också det bejublade racet Karlssons Kanna.

Under seglarlägret ordnades en dykare som satte i de saknade bojarna och samtidigt inspekterades bojkättingarna.

I augusti var GYS gäster på ön och naturligtvis kördes den detta år mycket lyckade Gäddis-regattan – mer om regattan på annan plats i årsberättelsen.

Vid en olycka med brand i båt framkom önskemål från en helikopterförare om säkrare landningsplats för helikoptern – alltså åkte en medlem ut och sågade ner träd runt berget för att säkra landningsplatsen.

Så blev det dags att stänga Lilla Skratten för säsongen – vi hade massor av ris och ved från röjningen av helikopterlandningsplatsen att ta hand om. Vi eldade både ris och skräp, tog in bojar och badstegar, plockade ner utställningen, oljade bryggor och altaner, städade överallt i husen och toaletterna, tog hem pumpen till handtvätten för frostfri förvaring och satte upp fönsterluckor och takstöttor.

Vid stänga-helgen upptäcktes att bastun akut behövdes räddas! En handlingsplan upprättades, medlemmar kallades till allmänt arbete en helg i oktober, det lagades mat, borrades i berg, göts och byggdes fundament, limmades och skruvades en 9 meter lång balk en mycket vacker lördag. Följande vecka åkte 2 medlemmar ut och satte balken på plats med hjälp av domkrafter. Pust – det gick!

Den 3 december var det traditionsenlig adventstur till Skratten – vi fick ett rejält oväder och tyckte att det var mycket bra att skorstenen satt fast ordentligt. Den medhavda julmaten var mycket god och stämningen likaså – det blev en fin avslutning av verksamheten på Lilla Skratten jubileumsåret 2011.

Ett stort tack till alla medlemmar (och gäster) som så förträffligt hjälpt till att jobba på Skratten 2011!

Utöver Margareta Hedsved har i Ö-rådet under 2011 ingått Sten Bruno, Tor Hedvall, Lena Karlsson och Peter Ålund.

Klubbmästeriet - Maria Nordin

Under jubileumsåret 2011 har klubbmästeriet agerat stödfunktion till jubileumskommittén vad gäller anordnandet av festligheter i klubben. Klubbmästeriet har dessutom haft ypperlig förstärkning i form av tidigare klubbmästares insatser för att göra jubileumsfestligheterna extra lyckade.

Den stora jubileumsfesten gick av stapeln på Valvet på Skeppsholmen den 9/4. 131 gäster och särskilt inbjudna var med och firade Gäddvikens 100 år. Portarna slogs upp kl 18, då det serverades välkomstdrink på gårdsplanen och gästerna hälsades välkomna. Toastmaster för aftonen var före detta klubbmästare Patric Thuresson som på ett ypperligt sätt ledde ”Gäddvikare med vänner och gästar och gästande vänner” genom middagsunderhållningen bestående av tal, allsång, framträdanden av tjejsktionen och Gäddvikens egna husband ”Hamnkapellet”.

Efter middagen följde sedvanlig prisutdelning samt dans och musikunderhållning till det fantastiska dixieland-bandet ”Fred Hot Peppers”, som vi har Kurt Winblad att tacka för. Firandet och festligheterna fortsatte sedan till sent in på natten.

Utöver klubbmästaren Maria Nordin har klubbmästeriet under året fått förstärkning av en festkommitté bestående av: Henrik Edberg, Gabriel Dahlbäck, Svante Söderling och Dennis Redwall.

Kappsegling – Mats Byström

Sällskapet har under året arrangerat tre kappseglingar:

1. Boo Fyr – L:a Skratten

11 båtar startade och alla gick i mål. Starten gick i år från Härsö och det var så lyckat att det fortsätter vi med. Solen gömde sig mest hela dagen men en stund på Nämdöfjärden sprack himlen upp. Vindarna höll till i det nedre mellanregistret hela dagen. Det var bara på Nämdöfjärden som det ökade lite då solen tittade fram. Efter fem timmar och dryga tjugo minuter gick första båt i mål.

Näst sista båt kom i mål efter sex och en halv timme, och efter ytterligare 40 minuter kom sista båten inglidande, lite trötta men ändå vid gott humör. After Sail med drink och tilltugg och på kvällen en prisutdelning med nyttopriser till alla.

Vinnare SK-30 Ellen III med Patrik Stenberg vid pinn.

2. Gäddisregattan

En underbar helg. 36 båtar anmälda, bara en som inte dök upp. Trots regn och blåst under fredagskvällen och natten blev det fint på lördagsmorgonen. Jag har nästan glömt att det regnade när vi hade kommit i hamn. Vi fick bara ihop två seglingar på lördagen i 2-4 m/s från norr. I tredje starten hade Ove i märkesbåten soppatorsk, han var precis på linjen vid flaggan när SK-30orna skulle starta. Han fick inga glada tillrop direkt. I sista sekund fick han igång båten och drog iväg, rakt över linjeflaggan så att den därefter låg ned. Inte nog med det, sedan vred vinden 90 grader och funktionärerna i märkesbåtarna fick jobba med ankarlinorna för att vrida banan. Efter försök att få till det med sista racet insåg till sist seglingsledningen att tiden inte räckte till för att genomföra hela utan tog sig iland och påbörjade firandet med aftersail med grillkorv och bira och regattamiddag. Det blev under eftermiddagen sol och värme (och regn). På kvällen en fullsatt regattamiddag (ca 100 st), jubel och hurrarop för hundraåringen, tacksamhetsgåvor delades ut från SK-30orna. Ett sprakande fyrverkeri lös upp natthimlen innan livebandet började spela. Stämningen var på topp. Söndagen bjöd på strålande sol och stiltje till en början, men efter 45 minuter kom starterna igång. Vinden från väst-sydväst på ca 4 m/s orkade nätt och jämt fylla Furusundsleden med krusningar. Men det gick fort sedan båtarna väl kommit iväg. Sedan följde prisutdelning med grillkorv mm. Utdelning av ”Bästa utstyrsel” gick till ”Hajen och Narren” på RJ-85an 241 Älvan. Klubbens ordförande fick Narrens hatt som tack för ett välordnat arrangemang.

Bästa gäddissegglare Gunnar Lindstrand på en 4:e plats totalt.

Tack till alla funktionärer som gjorde det möjligt. Det var tur att så många av er ställde upp.

3. Paketseglingen

Lockade 12 seglare. Under arbetsplikten innan start florerade rykten om fusk och ojusta metoder, flera försökte sig dessutom på det lönlösa att försöka muta seglingsledningen för att få vissa diskade redan innan start. Det tillkom flera efteranmälningar alldeles försent egentligen, skärpning där tack. Seglingen startade efter en uppskjutning med underbart väder som tillät att man kunde spegla sig i vattenytan mest hela tiden. Efter en 3 timmars mödosam

kryss ut mot öppna havet hade de främsta yachterna hunnit ända till oljepirens slut, några andra inte längre än till Operan, innan seglingsledningen, efter svårslagna beräkningar och i långbänk dragna alternativ, beslutade att avbryta kappseglingen. Det var helt enkelt för hårt, vi måste vända om. Dessutom var det alldeles för varmt så sportdrycken höll på att ta slut. För att särskilja de duktiga seglarna åt vidtog knopslagningstävling samt ”metern” (där man uppskattar hur lång en meter är genom att hålla upp armarna med ett rep emellan). Det blev en stenhård kamp mellan de med gedigna sjömanskunskaper och de som mera chansartat slog en pålstek. Det var bara en som exakt kunde avgöra hur lång en meter är och det var Tersen II:s gast Henrik Edberg. Snabbast på att slå två knopar var exjuvenilen Svante Söderlind. Totalvinnare i denna lite annorlunda paketsegling blev Jacob Godin, M-22 44 Zorro.

Paketutdelning skedde efter regattamiddagen bestående av förstklassig ärtsoppa med fläsk och varm, ljuv punsch.

Övrig kappsegling

SSG har varit representerat på fler kappseglingar under året.

M 22-SM i Västerås:

Deltagande från SSG, 7 st. (den 8:e avvek).

Gunnar Lindstrand bästa gäddvikare i M 22-36 Chans kom på 4:e plats.

M 30-SM Stefan Gylleby kom på 6:e plats med M 30-105 Feber.

Två Gäddvikare deltog i Vikingaregattan, Erik Persson i M 22-133 Gun (spikade) samt Stefan Gylleby i M 30-105 Feber (tvåa)

Två M 22:or deltog i Vikingarnas inbjudningssegling där Erik Persson i M 22-133 Gun kom på första plats i SRS-klassen.

Det finns säkert fler som inte är inrapporterade.

Kappseglingsskommittén har förutom att ha avverkat flera möten under året dessutom varit på en konferenskryssning till Mariehamn.

I kappseglingsskommittén har under 2011 ingått: Mikael Forslund, Richard Carlesson och Mats Byström.

Ungdomsverksamheten - Katarina Svensson

Tjejer - Yvonne Fergell

Jubiléet - Gun Nilsson

Yvonne Fergell, ordförande

Sofia Broomé, vice ordförande

Lars Wallman, kassör

Louise Fernstedt, sekreterare

Lars Salomonsson, hamnfogde

Maria Nordin, klubbmästare

Margareta Hedsved, holmfogde