

Segel Sällskapet Gäddviken

Gäddviket



Så här många härliga kompisar har Bibbi. Läs reportaget om Gäddisprofilen på sidorna 9-13 så förstår ni varför.

I detta nummer:

- * Avtackning och bockning.
- * Ny hamnbas presenterar sig.
- * Johnne träffar finning hjälte.
- * Och mycket, mycket mer...

2

2017

Manusstopp nästa nummer 16 maj. Mejla bidrag till gaddviket@gaddviken.se

Ordföranden beredd på rustning

Jag läser i Matilda Molanders ledarspalt i DN att ”Människor är inte bara kloka och rationella. Vi är också överoptimistiska, vilket exempelvis tar sig uttryck i att majoriteten av bilförarna tror att de kör bättre än genomsnittet. Vi föredrar status quo och ändrar sällan på förvalda inställningen. Vi

”Efter en längre diskussion godkändes förslaget och biljettpriset kunde därmed sänkas från 18:- till 14:- per person.”

är ganska lata och omåttligt förtjusta i att skjuta saker på framtiden.”

Beskriver hon oss
Gäddischarmörer?

Vadå överoptimistisk? I statistiken har vi lärt oss att efter en tids otur i exempelvis roulettespel så fortsätter man satsa eftersom oturen måste vända! Å andra sidan, efter en tids tur så fortsätter man satsa medan

turen håller i sig. Allting blir alltid bättre, det kommer att bli så bra seglarväder hela sommaren i år att vi kan lämna regnstället hemma!!! Vadå ändrar sällan på förvalda inställningen? ”Så har vi aldrig gjort, det kan inte gå bra!” Det bara är så!

Och slutligen, vadå skjuta saker på framtiden? Vad är det för fel på att börja rusta båten i april? Det är ju fleera måånader till sjösättning då!

Årsmötet är avklarat, en ny styrelse är vald. Tack Lasse Salomonsson, Lasse Gradén och Henrik Edberg för den tid ni varit med, och välkomna till styrelsen Björn Andersson och Fredrik Wigelius, ny hamnfogde respektive ny suppleant! Tre ut och två in innebär att det finns en ledig post, nämligen Klubbmästarens. Förslag på lämplig kandidat kan gärna lämnas till Valberedningen!

På årsmötet röstade vi också om ett större antal föreslagna stadgeändringar, som antogs. Gäddis är en aktiv klubb och det finns fortfarande stadgar som

Tack, tack, tack...



Lasse Gradén, Lasse Salomonsson och Henrik Edberg: Tack!

...och välkomna!



Björn Andersson
och
Fredrik Wigelius



behöver tänkas igenom. Kom på medlemsmötet den 6:e april och diskutera några till!

Det kan vara roligt att läsa i gamla årsmötesprotokoll: 1961 föreslog styrelsen att 800:- skulle användas för att subventionera årsfesten.

Efter en längre diskussion godkändes förslaget och biljettpriset kunde därmed sänkas från 18:- till 14:- per person. Efter sjösättningen kommer

midsommarfirande på Lilla Skratten och Gäddiseskadern; i år lär det finnas planer på att den ska få Trosa som mål. Det kan bli roligt, så planera in den redan nu! Vi vet ju redan att det blir vackert väder.

Hoppas vi får en trevlig vårustning!

*Vid pennan
Bosse.*

Hamnhörnan

Hej alla SSG:are, det är med stor tillförsikt och ödmjukhet som jag tackar er alla för det stora förtroendet ni gett mig i rollen som hamnfogde i SSG. Jag vill även passa på att tacka Lasse Salomonsson för ett fantastiskt arbete som min företrädare. Ni ska alla veta att det är en nykläckt seglare, tillika västkustbo, som ni numera lutar er mot.

Mitt seglarintresse väcktes av min sambo Brittmarie och som med kvinnlig list övertygade mig om att vi skulle införskaffa segelbåt en Mälar25 nr 16.

Innan denna för mig stora affär skulle genomföras så var det den lilla detaljen med båtplats och vinterförvaring som måste lösas.

Efter idogt kringflackande på båtklubbar i Nacka med omnejd så tog vi en runda i närområdet, det vill säga en promenad till Svindersviken, där på en av hamnplanerna så träffar vi en herre som med stor iver och inlevelse berättar om den fantastiska klubb som vi befinner oss på ”Sveriges, nej världens största M22 flotta

ligger här berättar han”. Vi faller till föga för denne mans presentation av SSG och skickar genast in ansökan. Segling:

Jag minns alldeles kristallklart den dag då jag fick hålla i pinnen på vår M25:a för första gången sjön låg platt ute vid Höggarn och seglen fladdrade som trasiga plastpåsar i vinden och jag fattade inte varför båten stannade.

"Jag är övertygad om att det som sker i klubben och i hamnen är unikt och måste hanteras bestämt, varsamt och kunna stå som en förebild för mycket i vårt samhälle."

Men efter några månaders hårdträning med Brittmarie som instruktör så var vi redo för klassmästerskapet vid Utö 2012. Tyvärr så fick vi avbryta tävlan andra dagen då barnen inte var så intresserade att segla efter att ha tillbringat 10 timmar på Mysningen första dagen.

Men jag fick förmånen att gasta på

Kjelles M25:a Felicia tillsammans med Bagarn och vi kunde lätt ta hem segern och titulera oss som klassmästare....

SSG för mig är engagemang, gemenskap, delade bördor, arbetsdagar, härliga människor med gemensamt intresse, höst och vinterkvällar i båthus, fester och tävlingar. Kort sagt allt som man kan förvänta sig år 2017, eller? Jag är övertygad om att det som sker i klubben och i hamnen är unikt och måste hanteras bestämt, varsamt och kunna stå som en förebild för mycket i vårt samhälle.

Hamnen våra anläggningar och omgivning

Som vi alla vet så har vi ett privilegierat läge nere i Gäddviken med byggnader bryggor tvättbrygga mastkran, räls, slip, slipspel, maskiner, el, vatten förvaringsskåp med mera. Allt skall underhållas och fungera. Det ställer krav på oss alla att hjälpa för att underhålla detta och ibland så går ju saker sönder eller något nytt skall införskaffas. Därför kommer inte heller jag bryta traditionen med att kalla till städkvällar allmänt och arbete framöver.

Just i skrivande stund så planeras inga omfattande arbeten, men var så säkra, det dyker upp när vi minst anar det.



Sjösättning

Nu några korta ord om stundande aktiviteter i hamnen:

Som alla vet så närmar sig sjösättningen med stormsteg även detta år med bojbesiktning som första aktivitet. Tider står att finna i kalendariet

Det vilar i vanlig ordning en viss nervositet inför sjösättningen är allt iordning på båtarna, alla slangar kopplade och dyvicka på plats?

Mina egna tankar ägnas främst åt säkerheten, kommer arbetslagen att fungera är all utrustning i ordning är viken isfri, finns det kaffe?

Vi ses om inte förr, så på sjösättningen!

*Hamnfogden
Björn*

Årets fest blev av - nästan utan förhinder!



Flaggspelet sitter där det ska.

Ideella föreningar bildas och lever för att personer med liknande intressen vinner styrka och finner glädje i samarbetet och årets årsfest var en övning och en formidabel uppvisning i just glädje och samarbete.

Vid årsmötet, en dryg månad före festen, var posten Klubbmästare vakant och snart var vi fler och fler

som undrade om den etthundrasjätte årsfesten överhuvudtaget skulle bli av.

Då händer det som är unikt för föreningar och signifikativt för Gäddis - från höger till vänster sträcks händer upp och ut för att hjälpa till. Frivilliga till allt från att frakta mat och vin, till att sköta musiken och dukningen, till och

med att ta på sig ansvaret för disken (!) anmäler sig och snart vågar vi gå ut med en inbjudan. Det enda som vid den tiden var helt spikat var lokalen, men kraften i uppslutningen visade att ställa in årsfesten aldrig hade varit ett alternativt.

På ett enda möte fem dagar innan festen fördelades det myckna som behöver göras inför en årsfest och lördagen den 18/3 klockan 18:00 öppnades äntligen dörrarna! Lokalen på Skeppsholmen med det ytterst passande namnet "Havet", på minst lika passande "Kulturfyren", fylldes med välklädda minglande medlemmar och snart var allt bök innan glömt. Känslan var liknande den att äntligen få släppa bryggan efter att ha lagt en hel solig dag på att

"Det enda som vid den tiden var helt spikat var lokalen, men kraften i uppslutningen visade att ställa in årsfesten aldrig hade varit ett alternativt."

bunkra och släpa packning nedför trappen...

På menyn stod grönvitt välkomstbubbel följt av vit blomkålsoppa med grön springlök och knaperbacon.



Party-Gabbe

Till varmrätt serverades fläskkarré med rotfrukter och potatisterrin, såsen var på grönpeppar men ett uns vitpeppar måste ha slunkit med så bra som den passade oss! Den fantastiska desserten på inkokt stenfrukt med vanilj-crème fraiche och smul diskuterades flitigt och här ges ingen mer rätt än någon annan, då upplevelse av smak alltid är subjektiv och då man i en kamratförening väl inte alltid behöver skilja på äpplen och päron!? Som så många gånger förr var det köksmästare Henrik som skämde bort oss ingen gick hungrig.

Baren briljerade med drinkar av högsta ambition och den som gick törstig gjorde det självvalt. Under middagen sjöngs det allt mer än vanligt och kanske berodde det på att vår egen trubadur Lars-Anders tidigt satte en vacker ton med sitt mycket uppskattade uppträdanden. Stort tack till honom!

Stort tack också till alla charmörer som gjorde festen till vad den blev och till alla frivilliga som visade vad Gäddisandan innebär!

*Eder högst tillfälligt
tillförordnade
Årsfestsgeneral,
Gabriel Dahlbäck*



Och pristagarna var...

Boo fyr, Wimans minne

Royne Mattias Malmros och Tina Westerlund

Gäddisregattan

Gäddispokalen:

Royne Mattias och Tina (bästa gäddisbåt i banseglingarna)

Fyren:

Royne Mattias och Tina (bästa gäddisbåt på distansen)

Paketseglingen

Muggen:

Lasse Salomonsson

Årtullen (NY):

Royne Mattias och Tina, rodden

Plakett m knop (NY):

Ulrika By, knopslagningen

Bäst av Gäddis, Örnen

Royne Mattias och Tina, seglingar

Årets seglare, Pokal

Fredrik Wigelius

Vrakpriset, Plakett

Tor Hedvall

Rev dasset på Skratten - blev Gäddvikare

Möt Bibbi Zethraeus

Profilen i detta Gäddvik är välkänd för alla lägerbarn på Skratten och deras föräldrar. Bibbi har varit huvudansvarig för seglarlägret på Skratten under många år.

Gäddisprofilen: Britt-Marie Zethraeus

Berätta lite kort om dig själv.

- Britt-Marie Zethraeus var namnet. Är född och uppvuxen i Solna. Har så att säga återvänt till brottsplatsen och bor i Huvudsta nu med min man Bertil, inte heller helt okänd i Gäddis.

- Till professionen är jag arbetsterapeut. Är mamma till två barn, en flicka och en pojke, Sanna och Joakim. De är vuxna nu, men har tillbringat många år på lägret på Lilla Skratten, som barn och även ledare. Jocke har fortsatt med sjölivet professionellt och är numera styrman i skärgårdstrafiken och barnbarnen är med på lägerverksamheten.

Hur kom du in i Gäddis?

- Gäddis kom jag i kontakt med när



Bibbi.

jag träffade min man Bertil, 1984, snickare och gammal gäddvikare, och hjälpte honom att riva delar av trappan ner till hamnen. Sedan blev det rivning av gamla dasset på Skratten, bygge av ett nytt, en ny trappa till klubbhuset därute, och mycket annat.

- Efter det har jag deltagit i alla möjliga uppdrag och aktiviteter. Jag var med och startade seglarlägret



tillsammans med Ruben, Gun och Hasse, och har sedan varit ledare och ansvarig för juniorverksamheten i flera år.

- Medlem blev jag faktiskt först 1993. Vi skulle segla SM i Carreraklassen i Nynäs. Vi hade Carrera i många år, så Bertil fick naturligtvis heta "Carreraberra".
- Nåväl, alla i besättningen måste vara registrerade i en klubb. Bertil, Bella Johansson (Göstas grabb) och Jerka Björklund var redan medlemmar men inte jag och "lillebror" Göran.

- Vi ringde Gäddis ordförande, Sten-Gunnar Furtenbach, som gav oss medlemskap direkt på telefon. Göran är alltså Göran Svensson som tillsammans med Katarina långt senare blev ansvarig för juniorverksamheten.

- Hur det gick på seglingen? Joro, vi kom 4:a av 18 båtar, bara 1 poäng efter 3:an.

Vad hade du för tidigare seglingserfarenhet?

- Innan jag träffade Bertil hade jag inte så stor erfarenhet av segling. Jag hade seglat med brosans

kompis som hade en C40 och senare en Lady Helmsman i "Grodhavet" (Mälaren). Om det nu kan kallas segelbåt när de har hus på däck. Så när ett flush-däckt alternativ i form av BerraCarrera med Sole-Mon dök upp var valet inte svårt.

Ditt bästa seglarminne?

- Det har blivit många minnen under åren. Så det är svårt välja. Men några axplock:

- Jag tycker att det underbart att segla på havet, inga andra båtar eller land i sikte, bara himmel och hav. Att efter en kulen natt få se solen stiga upp ur havet och sedan värmas av dess strålar.

- Kappseglingarna med Sole-Mon, och Gotland Runt med bara tjejer i besättningen (QSS).

- Gotland Runt seglingen gjorde att jag senare under sommaren fick tillfälle att gasta på 40-fotaren Norrland under en delsegling i 40-fotskuppen i Visby. Det var häftigt.

- Ett annat minne. Vi seglar från Lådna till Skratten en midsommar för att starta lägret, det var samling på midsommardagen. Vi har firat midsommar med kompisar i skärgården. Efter kvällsfika och sjörapport säger vi, nu hissar vi på och går till Skratten. Vi hissar på och får en underbar nattsegling i

blankvatten. 2-3 knop, alla militärfyror är av någon anledning tända. Närmar oss Skratten vid 5 tiden, tänker smyga in till bryggan för att inte väcka någon, alla sover tror vi ju. Men icke, på ljugarbänken sitter ett gäng gäddvikare och håller låda.

- Semestersegling. Vi kommer från Harstena, har haft en ganska tuff segling utomskärs med vattenfylld jolle, sjösjukt barn mm. Väl inomskärs vaknar Jocke till liv, jollen töms på vatten, knuffas i igen

"Tänker smyga in till bryggan för att inte väcka någon, alla sover tror vi ju. Men icke, på ljugarbänken sitter ett gäng gäddvikare och håller låda."

och vi glider genom skärgården. Vi vet att Jerka och Bella ligger på Utö. Jonas, Jerkas och Marias son är också med, då Jockes "idol", så han vill absolut dit.

- När vi närmar oss och ska in i hamn vägrar naturligtvis motorn starta. Alltså segling in. Det är helg och hamnen är fullknökad och inte vet vi var kompisarna ligger heller.

- Seglar in med fullt ställ, rekar. Får syn på kompisarna nästan längst in



Vid rodret.

vid spången till Persholmen. Och där är det trångt! Seglar ut igen, lägger upp strategin. Så in igen, fortfarande fullt ställ. En Carrera går fort, i sådana här situationer ofta för fort.

- På lagom avstånd tar vi ner storen, glider på focken, 10 meter kvar, ner med focken, 5 meter; i med draggen och vi landar precis mellan Jerkas och Bellas båtar. Bertil och jag har under hela tiden inte sagt ett ord till varandra, bara använt tecken för kommunikation.

- Det blev dödyst i hamnen när vi kom in -"vad håller dom på med?"
Sen: applåd.

- Andra härliga minnen tillsammans med Gäddis: Alla härliga lägerveckor med alla underbara, nyfikna lägerbarn.

Seglingen till Orkny med 3-mastbarken Statsraad Lehmkuhl från Bergen tillsammans med 21(!) andra gäddvikare.

- Vi var en egen vakt med bara Gäddisfolk och en stackars dansk vaktledare som skulle försöka ta

hand om oss. Och vi gjorde succé på puben i Kirkwall när vi sjöng Gäddisvisan unisont.

- Och eskadern till Estland!

Och något värsta (pinsamt?) seglarminne?

- Pinsamt vet jag inte om jag har något själv (hrm), men jag kan dela med mig av ett där jag inte hade koll själv.

- Vi har hämtat "lillebror" Göran på Husarö och är på väg söderut.

"Bertil står på fördäck och kollar in vår nya spinnacker som vi hissat för första gången. Göran frågar Bertil vilken sida om en pinne han ska gå. Får till svar ett "hmm". Frågar igen. "Jaa " säger Bertil och PANG så går vi på."

Göran styr. Han är i början av sin seglingskarriär och har ännu inte full koll på navigeringen och vilken sida av pinnarna han ska gå. Jag är nere i ruffen och byter på Jocke (några månader gammal).

Bertil står på fördäck och kollar in vår nya spinnacker som vi hissat för första gången. Göran frågar Bertil vilken sida om en pinne han ska gå. Får till svar ett

"hmm".

Frågar igen.

"Jaa " säger Bertil och PANG så går vi på.

- Jo förresten så har jag faktiskt ett pinsamt minne från en kappsegling på Gälnan, där det var klassmästerskap för Carrera, Lady och Seniorita. Radio Stockholm var där och gjorde ett reportage.

- Då råkade vi tråla 90 kvm spinnacker och det blev tvärstopp från 6 knop.

- Masten höll men det blev mycket gap och skrik ombord och allt gick ut i direktsändning, vilket vi inte visste då.

- På måndag när jag kom till jobbet fick jag många glada kommentarer från seglarkompisar som hört allt i direktsändning. Lite pinsamt i alla fall.

Vad är bra med Gäddis?

- Mycket händer på kappseglingarna som kan gå sönder och behöver underhållas.

- När vi kappseglade som intensivast med Sole-Mon var det bra att ha till gång till sliptagning i Gäddis.

Vad tycker du bäst om?

- Förutom segling och Lilla Skratten, att umgås med familjen, en bra bok, vara på sommarstället i Djupvik på Gotland, mitt arbete, med mera.

Johnnes loggbok



Slutet september, flera år sedan.
En plötslig höststorm från SSO.
På kvällen, drar ut till "Saltis" att
kolla båten vid svajbojen.
Hamnlä, men hon snurrar runt
runt i backvindar. Ösregnar.
Lägger en extra grov bojcamp
ändå.
Men hur ser det ut i
Saltsjöbadens yatchhamn framför
hotellet? Uris. Brall rätt in.
Det trygga hamnarbetsbåten
ordentligt förtöjd och fastlåst på

***"Två kojdynor mellan
ponton och akter för att
mildra stötarna. Dunk,
dunk..."***

sin plats (efter arbetstid...)
Många oroliga båtägare och fixar
extra fendrar, spring med mera,
trots den sena timmen.
Kvällens hjälte 1:
Ensam skeppare i Vindö 28:a tuffar
omkring i hamnen, kastar ankare
och bogserar ut nödställda båtar i
det skumsprutande infernot. Vilken
kille!!
Pontonen utanför tennisbanan är

mest utsatt. Tar mig dit, hjälper
några båtägare att spänna tankar,
flytta fendrar. Det bara tjuter i
luften, regnbågar vågrätt, båtar och
ponton stampar vilt. Näst längst ut.
Pontonens största båt (med två
rattar ni vet). Stäv ut, bred akter in.
Draggar. Gråtande kvinna: "Min
man är utomlands, jag har lovat att
kolla båten..."

Två kojdynor mellan ponton och
akter för att mildra stötarna. Dunk,
dunk - gör ont att bara höra
smällarna. Vi försöker spänna
bojtampen. Bojen draggar. Dunk,
knak - plasten börjar må dåligt.
Johnny och några gubbar och den
gråtande kvinnans står där, bär av i
görligaste mån, stirrar ut i mörkret,
skummet. En ledig angöringsboj
långt ute i lovert. Ouppnåelig som
"Samarkand".
Ut med jolle finns ingen chans...
Tre moppar (mopedungdomar)
stannar vid pontonfästet. En finnick,

mager, blek och ful tonåring med långt, blött, stripigt hår kommer ut - typ ett riktigt drägg, som vi etablerade medborgare betalar skatt för.)

"Kan man hjälpa till?"

Vi hångrarvar. "Knappast. Vi behöver bara den där lediga bojen där ute i vågsprutet. Lätt som en plätt, tack i alla fall, åk hem till mamma".

Plötsligt står "drägget" där, naken, vit, huttrande.

"Har ni en tamp?"

Vi har redan en grov tross redo.

Gossen tar änden mellan tänderna,

dyker ner i det iskalla vattnet mellan de vilt stampande båtarna, försvinner ut i infernot. Lever han fortfarande - tampen matas ut?!

Minutrarna går, vi ser ingenting i nattstormen. Plötsligt är killen tillbaka.

"Ni kan ta hem nu".

Vi drar, förtöjer, bojen håller. Båten räddad, fendrar om. Glädjetårar av ägarinnan.

- Vi vill ge belöning, men vart tog killen vägen?

Mopparna har redan dragit, utan att ens säga hej.

"Lätt som en plätt."




Johnne har utsett förra årets snyggaste Gäddisfrisyr: Ove Ehns "Camelia". Möjligen är det att betrakta som fusk då Inga-Lill Ehn har arbetat som damfrisörska...

**”Kul att vara delägare!
I år får vi kunder tillbaka
2,5 miljoner kronor.”**

Josefin, en av våra 247 000 delägare.



 Svenska Sjö

Stöder svensk segling

Inbjudan:

Boo fyr -Lilla Skratten 2017

Gäddvikare,

vi seglar årets första interna kappsegling Boo fyr- Lilla Skratten

lördag 27 maj

Formell inbjudan kommer finnas på SSG,s hemsida www.gaddviken.se

Liksom de senaste åren start från NFBK,s Härsö.

Distansbana därifrån till L Skratten ca 27 nm.

Jaktstart enligt SRS.

Seglingsföreskrifter delas ut i samband med registreringen på skepparmötet

Tidsprogram

Fredag 26/5 Samling vid Härsö

Lördag 27/5 9.00 Skepparmöte och registrering senast

9.55 Första varningssignal

På kvällen ”After sail”och prisutdelning på Skratten

Anmälan

Senast onsdag 24/5 via telefon till Janne Jäberg 08-50 22 84 58 / 0764-13 62 20 eller mail kappsegling@gaddviken.se eller på lista i klubbhuset.

Anmälningsavgift

165 kr insättes på Pg 52540-2 i samband med anmälan (medlemmar i SSG 145 kr, dras på årsräkningen)



Regattan som har allt söker funktionärer. Alla behövs.

Efterlysning! Funktionärer sökes.

Funktionärer till gäddisregattan 2017 sökes.

Det är ju några månader kvar till Gäddisregattan 12-13 augusti, men det gäller att vi är ute i tid för planering och så att ni kan boka in denna stora händelse. Detta är därför ett upprop till alla gäddvikare som kan tänka sig ställa upp som funktionärer på regattan.

Vi träffas i klubbhuset, gamla som nya funktionärer torsdagen den 18 maj 19.00 och går igenom upplägget inför årets regatta. Kom och ställ upp för klubben, det finns uppgifter till alla. Fika kommer finnas.
Välkomna.

Regattakommittén



Det ät tajt när
det kappseglas
i SSG:s regi.

Årets kappseglingsprogram

* **Boo fyr- Lilla Skratten** 27 maj (separat inbjudan
på annan plats i detta gäddvik)

* **Gäddisregattan** 12 – 13 augusti

* **Paketseglingen** 30 september, i samband med
förberedelse för torrsättning

Du kallas härmed till medlemsmöte i Segel Sällskapet Gäddviken

Tid: 6 april 2017 klockan 19:00

Plats: Klubbhuset på hamnplanen i Gäddviken

Föredragningslista publiceras på hemsidan.

Föreslagen stadgeförändring: § 15. Flaggreglemente

Mom.1. Varje i Segel Sällskapet Gäddviken inregistrerad yacht skall föra sällskapets standert eller flagga, annan yacht får inte föra sällskapets emblem.

Förslaget har röstats igenom en gång och tas nu upp för andra gången!

Här var det vårstädad



Foto: Bosse Willén

Skutan inne i viken har tagits bort, liksom de andra kvarglömda segelbåtarna.

Seniorträff i sikte



Seniorträff för alla gamla gäddvikare (oavsett ålder!) Det bjuds på ärtsoppa och punsch, säkert kryddad med lite ljug...

Torsdagen den 11 maj, klockan 13.00, i vårt kära klubbhus.

Häng på, boka bord! Hälsar Johnne och Gun, som vill ha din anmälan senaste 5 maj!

Johnne 08-720 40 03

Gun 070-44 19 194

PS. Vid ev trapp-problem fixar vi färja över viken. DS

Boka nu!

Gäddiseskadern 2017

Boka redan nu in vecka 29 för årets Gäddiseskader, samling söndagen den 16 juli på Härsö.

I år siktar vi mot månen så kanske vi kommer till Trosa :-)

(För nytillkomna Gäddvikare så vill jag bara tala om att eskadern har alltid haft målet att komma till Trosa men inte lyckats. Det viktiga med eskadern är att umgås och äta en silllunch - minst).

Välkomna!
Tor med Ninni
tf Eskaderchef.

Årets jubilarer!

Gäddviket vill passa på att påminna om att vi i år har flera jubilarer att uppmärksamma. Häng med!

10 år

Maxime Lindelöf, 20 maj
Sonja Ers, 30 augusti
Ida Cyrus Ahlén, 22 november

20 år

Carl Fredrik Adler, 15 maj
Nora Hellblom-Sahlström, 30 augusti

30 år

Erik Hilmertz, 16 april
Jim Ramel-Kjellgren, 18 juli

50 år

Viktor Chan, 1 juli

60 år

Karl Karlsson, 11 juli
Erik Persson, 11 november

80 år

Arne Lindblom, 4 augusti
Per Nilsson, 17 augusti





INBJUDAN TILL SEGLARLÄGER 2017

SegelSällskapet Gaddviken inbjuder till seglarläger på L:a Skratten

Måndag 3 juli till lördag 8 juli

för dig som är född mellan 2001 – 2008 och kan simma minst 200 meter.

Vi seglar Optimistjolle, Trissjolle, Flipper och 2,4 mR (mini 12). Vi sover i militärtält och äter hemlagat. Frukost, lunch och middag serveras i klubbhuset. Vi får även bada bastu, ha lagövningar och mycket annat skoj. Alla dagar avslutas runt lägerelden.

Målet är att lära sig segla, få klubbkänsla och uppleva skärgårdsliv.

På lördagen avslutas lägret med kappsegling Skratten runt, diplom- och märkesutdelning och familjeträff då anhöriga är välkomna ut för vara med på avslutningen.

Lägeravgiften är 3 000:-

Barnen är försäkrade genom SSG under lägret.

Anmälan **SENAST 28 april** via formulär på ww.gaddviken.se.

Vi kontaktar alla som inte fått plats på lägret senast den 15 maj, och du som kommer med på lägret får ett bekräftelsebrev och utrustningslista per e-post.

På hemsidan kan du också hitta vår medlemsansökan för dig som ska gå på lägret men inte är medlem.

Har du frågor om lägret är du välkommen att kontakta:

juniorverksamheten@gaddviken.se

Jonas Lindberg 070-149 63 02

B PP Sverige, Port Payé

